



Welkom in deze kerkdienst, in het bijzonder als je hier vandaag te gast bent. Mooi dat je er bent, speciaal als je hier voor het eerst bent. Wat betreft de liederen en de gebeden: voel je vrij om mee te doen of alleen te luisteren.

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

We zingen: Opwekking 706

(Laten we gaan staan)

Moment van stilte

Woord van vertrouwen en groet van God

We zingen: Psalm 69:1

(We gaan weer zitten)

Gods bedoeling met ons leven

We zingen: Opwekking 350

Gebed

We zingen: Kidsopwekking 85

(Als ik mijn ogen sluit)

(De kinderen gaan naar de kindernevendienst)

We lezen: Marcus 15:33-39 NBV

We zingen: Psalm 22:1,3 (levensliederen)

Preek:

'Zie hoe Jezus lijdt voor mij'

(Marcus 15:33-34)

We zingen: Enige gezangen 13 (Is dat, is dat mijn

Koning)

Vorbereiding H.A.

1e gedeelte van het Avondmaalsformulier

We zingen: psalm 139:14

(De kinderen komen terug)

Kindermoment

We zingen: Kidsopwekking 4

(is je deur nog op slot)

Dankgebed

Collectes

(Laten we gaan staan)

We zingen: Psalm 97:1,6

De zegen van God

We zingen: 'Amen, amen, amen'

Bijbellezing Marcus 15:33-39 NBV

33Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 34Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: 'Eloï, Eloï, lema sabachtani?', wat in onze taal betekent: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' 35Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: 'Hoor, hij roept Elia!' 36Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: 'Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen.' 37Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. 38En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. 39Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: 'Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.'

Het Lichtbaken

Het Lichtbaken is een gastvrije en open gemeenschap. De samenkomsten zijn gericht op het ontdekken van wie God is, op verdieping van geloof en op ontmoeting met elkaar. Iedereen die interesse heeft (gelovig hoeft niet) is welkom.

Voor reacties op deze kerkdienst of andere vragen kunt u contact opnemen met de voorganger via de e-mail:

Mark Bergsma, e-mail: reagerenkerkdienst@cgk-delfzijl.nl